

NGUYỆN HƯƠNG CẦU NGUYỆN

Một nén hương này, khói lành thơm ngát, năm phần pháp thân ngưng đọng, sáu giác chuyển hóa sáu thông, biến khắp hư không, tận cùng pháp giới. Sức nóng tâm hương lan tỏa, khí tốt thanh tịnh bay lên, Phật trời ban phước an vui, chúng sanh nghe qua hạnh phúc! *(1 tiếng chuông)*

Ngưỡng mong chư Phật trong mười phương, chư vị Bồ tát khắp cõi hư không, chư vị thiện thần nơi đây, chứng minh gia hộ cho chúng con: thành tâm sám hối sáu căn, khẩn thiết ai cầu thanh tịnh ba nghiệp. Nguyên cho những tội lỗi đã gây tạo từ vô lượng kiếp đến ngày nay, thầy được tiêu trừ giải thoát! *(1 tiếng chuông)*

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha

Tát *(3 lần, 3 tiếng chuông, 1 xá)*

KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới để châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

(1 tiếng chuông, 1 xá)

ĐÀNH LỄ BA NGÔI BÁU

Chí tâm đảnh lễ

Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện

vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền

Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo *(1 tiếng chuông,*

1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bản Sư

Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di

Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn
Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

(1 tiếng chuông, 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ
Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng
Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ
Tát *(3 tiếng chuông, 1 lạy)*

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm màu
Rưới tắt muôn ngàn kiếp khổ đau
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn
Cam lồ rưới khắp trần gian
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 lần, 1 tiếng chuông)

NGŨ BỘ CHÚ VÀ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án Lam Tóa Ha (7 lần, 1 tiếng chuông)

Án Xỉ Lâm (7 lần, 1 tiếng chuông)

Án Bộ Lâm (7 lần, 1 tiếng chuông)

Án Ma Ni Bát Di Hồng (7 lần, 1 tiếng chuông)

Án Chiếu Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha (7 lần,
1 tiếng chuông)

Án Nga Nga Năng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra
Hồng (7 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
(3 lần, 1 tiếng chuông)

KỆ KHAI KINH

Thăm thăm cao siêu, lý ẩn sâu

Trăm ngàn, muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con nghe thấy xin trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu

Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

(3 lần, 3 tiếng chuông)

1. SÁM HỐI TỘI CĂN CON MẮT

Kính lạy mười phương chư Phật, ba đời tất cả thánh hiền, đệ tử chúng con, chí thành sám hối! Kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, chẳng theo chánh đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu căn sai, trước chẳng sám trừ, sau hối khó kịp.

Nghiệp căn mắt ấy: Nhân ác nhìn kỹ, nghiệp thiện xem qua, nhận làm hoa đóm hư không, quên mất mặt trăng hằng hữu. Ghét yêu nổi dậy, tốt xấu chen nhau, mắt liếc sinh cang, lu mờ chánh kiến. Xanh đi trắng lại, tía phải vàng sai, nhìn bao thứ tà, như người không mắt. Gặp kẻ sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang, thấy người xấu duyên, không màng nhìn tới. Thấy ai giàu có, mắt dán chăm chăm, gặp kẻ bần cùng, tặng lờ chẳng đoái. Nhà người mai táng, nước mắt dừng dừng, thân quyền thương vong, khóc tràn ra máu. Hoặc thấy Tam bảo, hoặc vào Già lam,

gần tượng đối kính, không lòng tôn kính. Nhà Tăng, điện Phật, trai gái gặp nhau, mắt trước mắt sau, mê hoang dục nhiễm. Chẳng kính Hộ Pháp, không trọng Thiện Thần, thỏa mắt ham vui, thường không lễ lạy. Những tội như thế, vô lượng vô biên, từ mắt sinh ra, đọa vào địa ngục. Trái hăng sa kiếp, mới được thọ sinh, khi được làm người, lại bị mù chột. Nếu không sám hối, tội nghiệp khó tiêu, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối! (1 tiếng chuông)

2. THỨ LẠI SÁM HỐI TỘI LỖI LỖ TAI

Kính lạy mười phương chư Phật, ba đời tất cả thánh hiền, đệ tử chúng con, chí thành sám hối! Kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, chẳng theo chánh đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu căn sai, trước chẳng sám trừ, sau hối khó kịp.

Nghiệp căn tai ấy: Ghét nghe chánh pháp, thích theo lời tà, bỏ mất bản tâm, nghe theo điều

xấu. Vang rầm đàn sáo, lại bảo rỗng ngâm, chuông mõ dịu êm, cho rằng ếch rống. Bài ca khúc hát, chẳng thấy chán nhàm, tiếng kệ lời kinh, chẳng ham tụng niệm. Thoáng nghe khen hảo, lén lút kiếm tìm, biết rõ lời hay, tảng lờ ghi nhận. Năm ba bạn rượu, đôi bạn gái trai, áp má kề tai, chụm đầu nghe kín. Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo tận tình, những điều hiếu trung, bịt tai chống cự. Hoặc nghe tiếng xuyên, bỗng nảy lòng tham, nghe nửa câu kinh, thoáng qua cửa sổ. Những tội như thế, vô lượng vô biên, kể như bụi trần, đếm hoài không hết. Sau khi mạng chết, lại đọa ba đường, chịu khổ tai ương, thọ sinh cam điếc. Nếu không sám hối, tội nghiệp khó tiêu, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối! *(1 tiếng chuông)*

3. THỨ LẠI SÁM HỐI TỘI LỖI LỖ MŨI

Kính lạy mười phương chư Phật, ba đời tất cả thánh hiền, đệ tử chúng con, chí thành sám hối!

Kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, chẳng theo chánh đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu căn sai, trước chẳng sám trừ, sau hối khó kịp.

Nghiệp căn lỗ mũi: Thường ham mùi lạ, trâm vị sắc nồng, chẳng thích chân hương, nếm phần thanh tịnh. Lan xông sạ ướp, chăm chú tìm cầu, hương giới, định hun, nào từng nghĩ biết. Lò trầm đàn đốt, trước Phật, Bồ Tát, cúi đầu ngửi hương, tạt khói hít vị. Đuổi theo trần thức, khinh mạn long thần, ham thích ngửi xằng, không hề chán mỗi. Mặt da má phấn, kéo cũng chẳng đi, cây giác hoa tâm, lồi về không đoái. Hoặc đến chợ búa, hoặc vào bếp đun, những chỗ hôi tanh, nghĩ ăn tìm uống. Chẳng sợ hôi thối, không tránh cay nồng, tham đắm không ngại, ngửi hoài chẳng chán. Hoặc hỷ mũi đặc, hoặc khạc đờm vàng, bôi cột quệt thêm, dơ nơi đất sạch. Hoặc nhân say ngủ, điện Phật phòng Tăng, lỗ mũi

tuôn hơi, hun kinh xông tởng. Ngủi sen là trộm, hít khí thành dâm, chẳng biết chẳng hay, đều vì nghiệp mũi. Những tội như thế, vô lượng vô biên, bỏ mất thân này, đọa ba đường khổ. Trần sa kiếp số, mới được làm người, vừa được thọ sinh, lại báo nghẹt mũi. Nếu không sám hối, tội nghiệp khó tiêu, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối! (1 tiếng chuông)

4. THỨ LẠI SÁM HỐI TỘI LỖI MIỆNG LƯỖI

Kính lạy mười phương chư Phật, ba đời tất cả thánh hiền, đệ tử chúng con, chí thành sám hối! Kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, chẳng theo chánh đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu căn sai, trước chẳng sám trừ, sau hối khó kịp.

Nghiệp căn lưỡi ấy: Tham những vị ngon, thích biện tinh thô, nếm đủ các mùi, biết ngay gầy béo. Giết hại sinh vật, nuôi dưỡng thân mình, xào rán cá chim, chiên kho cầm thú. Tanh hôi

quanh miệng, tởm hợm xông lòng, xét lại ăn rồi, chưa từng no mãi. Tới ngày chay lạt, lễ Phật cầu Thần, chịu đói trong lòng, chờ cho xong việc. Gặp thức ăn chay, lỏng lòng lạt miệng, giống như người đau, gượng dùng thuốc cháo. Mỡ dầu ngập mắt, cười nói oang oang, khuyên uống mời ăn, lựa nóng bỏ lạnh. Thiết tâm đãi khách, trai vợ gái chồng, giết hại sinh linh, vì ba tất lười. Dựng lời nói dối, dẹt tiếng điệu ngoa, tráo trở trăm chiều, miệng gây điều ác. Mắng nhiếc gia tộc, nguyên rửa Mẹ Cha, mạn Thánh khinh Thần, dèm pha Tam bảo. Nói xấu bè bạn, che tội lỗi mình, bình luận xa gần, dìm nâng này khác. Khoe khoang giàu có, lảng nhục nghèo cùng, trách mắng Tăng Ni, đuổi xô Phật tử. Lời gièm như thuốc độc, nói khéo tựa phím đàn, sửa lỗi che lầm, dối hư sự thật. Oán hờn nóng rét, khạc nhổ sông ngòi, đùa cợt phòng Tăng, náo huyên điện Phật. Những tội như thế, vô lượng

vô biên, ví như bụi trần, tính không thể xiết. Sau khi mạng hết, vào ngục Thiết Hoàn, kéo lưỡi cày hoài, nước đồng rót mãi. Địa ngục báo hết, muôn kiếp mới sinh, ví được làm người, suốt đời tâm ngóng. Nếu không sám hối, tội nghiệp khó tiêu, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi làm, thành tâm sám hối! *(1 tiếng chuông)*

5. THỨ LẠI SÁM HỐI TỘI LỖI CỦA THÂN CĂN
Kính lạy mười phương chư Phật, ba đời tất cả thánh hiền, đệ tử chúng con, chí thành sám hối!
Kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, chẳng theo chánh đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu căn sai, trước chẳng sám trừ, sau hối khó kịp.

Nghiệp căn thân ấy: Huyết Mẹ tinh Cha, giả hợp mà thành, năm tạng trăm xương, cùng nhau kết tụ. Chấp làm ngã thể, quên mất Pháp thân, sát, đạo, tà dâm, thành ba nghiệp ác.

Nghiệp sát sinh ấy: Thường thật tàn khốc, chẳng chút nhân từ, giết hại bốn loài, biết đâu một thể. Nhầm thường cố sát, tự làm sai người, mang lợi về mình, ngải bùa trừ yểm. Hoặc chế thuốc độc, sát hại sinh linh, tổn thương mọi người, không lòng hối tiếc. Hoặc đốt rừng núi, hoặc lấp suối khe, chăng lưới tung chài, thả ửng xuyết chó. Thấy nghe tùy hỷ, nghĩ tưởng làm theo, mỗi hành động ra, đều là tội lỗi.

Nghiệp trộm cắp ấy: Thấy của người khác, lén khởi lòng tham, đập khóa mở ngăn, gỡ bao trảy tráp. Vật của Thường trụ, khởi phát tham tâm, lấy làm của riêng, không sợ thần giận. Chẳng những vàng ngọc, mới phạm tội to, ngọn cỏ mũi kim, cũng thành tội trộm.

Nghiệp tà dâm ấy: Mê tình thích sắc, mắt đắm phần son, chẳng đoái liêm trinh, không từ dục nhiễm. Hoặc nơi sạch sẽ, điện Phật nhà Tăng, cận sự gái trai, cùng nhau đùa giỡn. Tung hoa

ném quả, xéo căng võ vai, khoét vách đào tường, đều thành dâm nghiệp.

Mỗi tội như thế, vô lượng vô biên, tới lúc mạng chung, đọa vào địa ngục. Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng, muôn kiếp mới sinh, gặp ngay tội báo. Nếu không sám hối, tội nghiệp khó tiêu, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối! (1 tiếng chuông)

6. THỨ LẠI SÁM HỐI TỘI LỖI Ý CĂN

Kính lạy mười phương chư Phật, ba đời tất cả thánh hiền, đệ tử chúng con, chí thành sám hối! Kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, bỏ mất bản tâm, chẳng theo chánh đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu căn sai, trước chẳng sám trừ, sau hối khó kịp.

Tội căn ý ấy: Va duyên vọng tưởng, không chút nghĩ dừng, gán bó tình trần, một lòng chấp tướng. Như tầm làm kén, càng buộc càng ràng,

như con thiêu thân, tự tìm vào lửa. Hôn mê chẳng biết, điên đảo càng sinh, khuấy rối tác lòng, đều do ba độc.

Tội san tham ấy: Âm mưu ghen ghét, sèn tiếc mong cầu, mưu vón nghìn lời, còn cho chưa đủ. Tiền như sông chứa, tâm tựa chén dò, rót vào vẫn không, nói chưa viên mãn. Gạo hư tiền mục, chẳng cứu đói nghèo, chất đống lụa là, chưa từng giúp đỡ. Được người trăm thứ, chưa kể là nhiều, tổn hại một đồng, trở thành hao lớn. Trên từ ngọc báu, dưới đến tơ gai, tích trữ đầy kho, chưa từng bố thí. Bao nhiêu sự việc, đêm nghĩ ngày lo, khổ sở trăm bề, đều do tham nghiệp.

Tội sân giận ấy: Cắn tham làm gốc, tự đốt lửa sân, mắt giận miệng la, hại hòa tổn khí. Chẳng những kẻ tục, đến cả hàng Tăng, kinh sách luận bàn, cùng nhau công kích. Chê bai sư trưởng, mắng nhiếc Mẹ Cha, cở nhẩn héo vàng, lửa độc bốc cháy. Buông lời tổn vật, cất tiếng hại người,

chẳng nghĩ từ tâm, không tuân luật cấm. Bàn thiền nói thánh, đối cảnh ngu ngơ, dầu ở cửa không, chưa thành vô ngã. Như cây sinh lửa, lửa cháy cây tàn, đều bởi nghiệp sân, gây ra tất cả.

Tội ngu si ấy: Căn tánh tối tăm, ý thức mê mờ, chẳng biết tôn ty, không rành thiện ác. Giết gấu tay gãy, dẫn cây hại mình, bán Phật gieo tai, nhổ trời uớt mặt. Quên ân quên đức, trái nghĩa trái nhân, chẳng xét chẳng lường, đều vì si nghiệp.

Những tội như thế, rất nặng rất sâu, đến lúc mạng chung, đọa vào địa ngục. Trải trăm nghìn kiếp, mới được thác sinh, dù được làm người, gặp nhiều oan báo. Nếu không sám hối, tội nghiệp khó tiêu, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối! (3 tiếng chuông)

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1. Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật
2. Nam Mô Thi Khí Phật
3. Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật
4. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật
5. Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
6. Nam Mô Ca Diếp Phật
7. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
8. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật
9. Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
10. Nam Mô Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
11. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
12. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
13. Nam Mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

14. Nam Mô Giải Oan Kiết Bờ Tát
15. Nam Mô Tiêu Tội Chướng Bờ Tát
16. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bờ Tát
17. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bờ Tát
18. Nam Mô Cầu Sám Hối Bờ Tát
19. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bờ Tát
20. Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư
21. Nam Mô Đại Thánh Trần Triều, Trúc Lâm Đầu Đà, Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Sư
22. Nam Mô Việt Nam Phật Giáo, Hoằng Giới, Hoằng Pháp Khai Sơn Tạo Tự Liệt Vị Tổ Sư
23. Nam Mô Tiên Hiền Tổ Khảo, Lịch Đại Thánh Thần, Khai Sơn Phá Thạch Úc Đại Lợi Chư Vị Anh Linh
24. Nam Mô Liệt Tổ Hùng Vương, Khai Quốc Công Thần, Chư Vị Thần Thánh Bắc-Trung-Nam Quốc Tổ Anh Linh

KÍNH NGUYỆN AN LÀNH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện chư Phật thường gia hộ

(1 tiếng chuông)

Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Bồ Tát thường gia hộ

(1 tiếng chuông)

Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Chư Thiên thường gia hộ

(1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật (18 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Tiêu Tai Tăng Phước Thọ Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần, 1 tiếng chuông)

SÁM HỐI

Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Mười phương chư Phật
Vô lượng Phật pháp
Cùng thánh hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê làm lạc.
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngưỡng mong ơn Phật

Từ bi gia hộ:
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Pháp Phật nhiệm màu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí huệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha Mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sinh
Đồng thành Phật đạo!
(1 tiếng chuông)

SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Đắm trong sinh tử đã bao lần

Nay đến trước đài vô thượng giác.

Biển trần khổ lâu đời trôi giạt

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.

Bao tội khổ trong đời ác trược

Vì tham, sân, si, mạn gây nên

Con hôm nay giữ trọn lời nguyện

Xin sám hối để lòng thanh thoát.

Trí huệ quang minh như nhật nguyệt

Từ bi vô lượng cứu quần sanh

Ôi từ lâu ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi.

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt bể ái hà

Nhớ tới Ngài bờ giác không xa
Hành thập thiện cho đời tươi sáng.
Bỏ việc ác cho đời quang đấng
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
Con nguyện được sống đời rộng rãi.
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi
Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh
Để theo Ngài trên bước đường lành
Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ.
Chúng con khổ, nguyện xin tự độ
Ngoài tham lam, sân hận ngạt trời
Phá si mê trí tuệ sáng ngời
Con nhớ đức Di Đà Lạc Quốc!
Hư không kia đâu có ngày thay
Lòng thệ nguyện hàng ngày vâng giữ
Đệ tử và tất cả chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.

(1 tiếng chuông)

SÁM HỎI BA NGHIỆP NĂM GIỚI

Trước chánh điện chí thành phát nguyện

Khói hương lành Phật hiện chứng tri

Cúi đầu lạy đức Từ Bi

Con xin sám hối tỏ bày ăn năn.

Xưa nay đắm nhiễm bụi trần

Do thân, khẩu, ý và mạng vô minh

Tạo ra các việc chẳng lành

Sát sanh hại vật không tình xót thương.

Giết ăn, buôn bán không lường

Chỉ lo danh lợi, quên đường nghĩa nhân

Giận vì nó phạm đến thân

Hoặc do ích kỷ lo ăn uống hoài

Sớm mai cho đến tối ngày

Bước chân dậm chết, không ray rút lòng.

Oan oan tương báo trần hồng

Trầm luân biển khổ chịu phần khổ đau

Xét ra nhân, vật khác nào

Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay!

Lại thêm trộm sản cướp tài
Công người cực khổ, hằng ngày làm ra
Cây kim, ngọn cỏ, trái cà
Của dân, của nước khắp ra của người
Đừng cho vật đó nhỏ nhoi
Không cho lén lấy, tội thời bao la
Lòng tham tính bầy lo ba
Mưu kia kế nọ, lấy là hại thân!
Tà dâm tội trọng muôn ngàn
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay
Vợ chồng ly tán hằng ngày
Mất hết nhân cách, tiếng tai để đời
Xấu Cha, hổ Mẹ ai ơi
Xa lìa quyền thuộc, rã rời lừa đôi!
Vọng ngôn giả dối ngoài môi
Chuyện không nói có, có thời nói không
Dùng lời đâm thọc hai lòng
Phân chia quyền thuộc, vợ chồng, anh em
Chửi rửa, mắng nhiếc, pha dèm

Xóm làng cô bác, chị em không chừa
Nói lời vô ích dây dưa
Nói lời hoa nguyệt, đẩy đưa đủ chiều!
Rượu bia kẻ ghét người yêu
Thích ăn, mê ngủ, nói liều chẳng kiêng
Say sưa, ngả gió, đi xiêng
Nằm bờ, té bụi, như điên khác nào
Loạn tâm, cuồng trí mòn hao
Si mê còn có chỗ nào biện phân!
San tham của cải chẳng ngừng
Mong sang đoạt được, lại ửng hơn người
Nết sân nóng giận không thôi
Tính toàn việc ác, chưa nguôi nổi lòng
Si mê tin bậy chẳng phòng
Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà!
Bởi lòng ái dục điều ngoa
Kiêu căng, ngã mạn, xem người không chi
Lại thêm tật đố, khinh khi
Ghét người tài giỏi, chê đĩ kẻ ngu

Lòng nghe tăng bốc tâm ưa
Lên chân, lớn giọng như vua trên đời!
Con nay sám hối lần hồi
Cải tà quy chánh, vun bồi thiện duyên
Tu hành đạo đức tinh chuyên
Thân tâm thanh tịnh, thoát miền gian nan
Sống trong chánh niệm Niết Bàn
Đến ngày nhắm mắt Lạc Bang quay về!
(1 tiếng chuông)

SÁM HỐI SÁU CĂN

Đệ tử chúng con quỳ trước Điện
Chí tâm đảnh lễ Đấng Từ Tôn
Đã bao phen sinh tử dập dồn
Trôi lăn mãi trong đường lục đạo.
Thế tôn đã đình ninh di giáo
Mà con còn đắm đuối mê say
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh.
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh
Lưỡi dẹt thêu lấm chuyện gây go
Thân tham dùng gấm vóc se xua
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ.
Bởi lục dục lòng tham không đủ
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu
Con hôm nay giác ngộ hồi đầu
Xin sám hối phơì bày tỏ rõ.
Nguyện tội ác từ lâu lìa bỏ
Chuyển sáu căn ra khỏi làm mê

Trước đài sen thành kính hướng về
Tịnh tâm ý, quy y Tam bảo.
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo
Dứt tận cùng cội rễ vô minh
Chí phàm phu tự lực khó thành
Cầu đại giác từ bi gia hộ.
Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh
Nương từ quang tìm đến Lạc thành
Nguyện tự giác, giác tha viên mãn!

(1 tiếng chuông)

HỒI HƯƠNG

Lạy Phật, tụng kinh hạnh tốt lành
Vô biên phước đức sẵn dành chúng sinh
Nguyện cầu tất cả hàm linh
Thầy đều tổ ngộ phẩm kinh diệu huyền
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Được nguồn tuệ giác, phá xiềng vô minh
Đoạn trừ nghiệp chướng của mình
Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm
Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm
Hoa sen chín phẩm là hàng Mẹ Cha
Hoa nở thấy Phật hiện ra
Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền.
Nguyện đem công đức hiện tiền
Hương về khắp cả các miền gần xa
Con và Cha Mẹ, Ông Bà
Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân.

(3 tiếng chuông)

Phục nguyện: Đệ tử chúng con chí thành sám hối, chuyên vì cầu nguyện tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, phước huệ trang nghiêm, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng tiêu trừ, tâm duyên, cụu duyên, oan trái duyên tiêu diệt.

Lại nguyện: Mọi người tạo thêm công đức, Phật tử dứt hết lỗi lầm, đồng hương siêng năng tu học, chúng sanh trọn thành Phật đạo.

(1 tiếng chuông)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

(3 lần, 3 tiếng chuông, 1 xá, sau đó đứng dậy)

BA CHỖ HƯỚNG VỀ

Xin hướng về chư Phật
Đấng phước trí tịnh thanh
Cầu mong cho tất cả
Lánh dữ, làm việc lành
(1 tiếng chuông, 1 lạy)

Xin hướng về chánh pháp
Nguồn tuệ giác thậm thâm
Cầu mong cho thế giới
Mau tỏ ngộ Phật tâm
(1 tiếng chuông, 1 lạy)

Xin hướng về Tăng, Ni
Đạo lực bất tư nghi
Cầu mong cho tất cả
Diệt tuyệt tham-sân-si
(3 tiếng chuông, 1 lạy)

Nguyện đem công đức hiện tiền
Hướng về khắp cả các miền gần xa
Con và Cha Mẹ, Ông Bà
Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân.

(Đứng chấp tay trang nghiêm, thỉnh 3 tiếng chuông, xá 2 xá, chấm dứt)